

**Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη,
για τον εορτασμό της
«Ημέρας της Αστυνομίας» και της
Μνήμης του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου**

Η «Ημέρα της Αστυνομίας», ως επίσημη εορτή του Σώματος, αντικατοπτρίζει και συμπυκνώνει με ιδιαιτέρως συμβολική νοηματοδότηση την βαρύνουσα σημασία αποστολή του, ενώ σε συνδυασμό με τον θρησκευτικό συμβολισμό, που λαμβάνει με τον εορτασμό του Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, αναδεικνύεται μια ρεαλιστική και πραγματιστική διάσταση στην αποστολή της με ανθρωπιστικές και κοινωνικές παραμέτρους.

Η ιερή μορφή του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, βρίσκεται πάντα στις καρδιές μας. Ως στρατιωτικός είχε να επιδείξει αξιόλογη πορεία με χαρακτηριστικά ελεημοσύνης και με σημαίνον φιλανθρωπικό έργο. Η γενναιότητα, η παρρησία, το θάρρος, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία του εμπνέουν το προσωπικό του Σώματος να ανταποκριθεί σε συνθήκες σκληρής επαγγελματικής καθημερινότητας.

Αυτοθυσία, που για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει πραγματωθεί μέσα από την αναγνωρισμένη δράση, αλλά και το θάνατο 130 συναδέλφων μας, οι οποίοι τα τελευταία 35 έτη χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, και ενώπιόν τους στεκόμαστε όλοι με σεβασμό, ενστερνιζόμενοι τον ηρωισμό τους, το υψηλό φρόνημα, το ζήλο και το ηθικό τους ανάστημα ως ξεχωριστά παραδείγματα προς μίμηση για όλους εμάς.

Η πολυδιάστατη αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαιώνεται από τη διαρκή συμβολή της στην ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. Μια αποστολή, που συνδέεται άρρηκτα, αδιαμφισβήτητα και διπτώς με την προσφορά προς την Πολιτεία, και προς τον ίδιο τον πολίτη, για την επίτευξη των βέλτιστων και αποδοτικών αποτελεσμάτων κατά την αποφασιστική προσπάθεια εγκαθίδρυσης και θεμελίωσης του αγαθού της ασφάλειας.

Παρά τις εμφανιζόμενες δυσκολίες και τυχόν ανασταλτικούς παράγοντες, η Ελληνική Αστυνομία καλείται να ανταποκριθεί στην αποστολή της, να σταθεί στο ύψος της και να συμβάλλει στη γενικότερη εθνική και κοινωνική ανάπτυξη καθοριστικά με την γενικότερη ανανέωσή της μέσω της ενίσχυσής της με ανθρώπινο δυναμικό, με τεχνολογικό και ψηφιακό εκσυγχρονισμό και με επιχειρησιακές καινοτομίες, που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα, έχοντας ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και κοινωνικοοικονομική αναπτυξιακή στόχευση.

Η «Ημέρα της Αστυνομίας» συνιστά το έναυσμα, για να αναλογιστούμε το *βαρύ χρέος και την ευθύνη* που έχουμε απέναντι στην Πολιτεία, στην Κοινωνία και στον πολίτη, θεμελιώνοντας μια αμφίδρομη σχέση, που ενέχει χαρακτηριστικά εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας, στην πραγματοποίηση μιας υγιούς, γόνιμης και καρποφόρας συνέργειας, καθώς και υπευθυνότητας, για την αποφασιστική βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας.

Το χρέος, που απορρέει από τους θεμελιώδεις πυλώνες δόμησης του προσφερόμενου έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, γεννά και ταυτόχρονες *υποχρεώσεις*, που εξιδανικεύονται στην προσφορά στον πολίτη, στην υπεράσπιση και διαφύλαξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του, στην προάσπιση των ελευθεριών, στην ανάδειξη των δημοκρατικών αξιών και στην ενεργή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καθοριστική και αποφασιστική δημιουργία συνθηκών κοινωνικής συνοχής, ομαλότητας και ειρήνης, καθώς και στη ρεαλιστική πραγμάτωση της κοινωνικής ευημερίας, ανάπτυξης και προόδου και της εν γένει εμπέδωσης του αισθήματος της ασφάλειας.

Έχοντας, έτσι, ως σταθερό δεδομένο πάντα την προστασία και την ασφάλεια, αποσκοπούμε στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προσαρμοζόμενοι στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες, διαμορφώνοντας τη στρατηγική μας στοχοθεσία, ανασυντασσόμενοι μπροστά στα νέα δεδομένα εγκληματικότητας, επενδύοντας στη θωράκιση της εσωτερικής ασφάλειας, απορρίπτοντας παθητικές στάσεις και γινόμενοι κοινωνοί ενεργών δράσεων και σχεδιασμών, εδραιώνοντας κλίμα εγγύτητας με τον πολίτη για την εμπέδωση κλίματος της ασφάλειας σε αστικές και μη περιοχές, αλλά και «όντας εκεί» για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προστρέχοντας και εγκύπτοντας σε κάθε πρόβλημα και σε κάθε δυσκολία τους.

Η Ελληνική Αστυνομία, λοιπόν, με αξιόλογη, ενδιαφέρουσα και καθοριστική διαχρονική πορεία παρέχει ισχυρά εχέγγυα αξιοπιστίας, ενώ, με αποφασιστικούς ρυθμούς μεταβάλλεται, αναπροσαρμοζόμενη στα κοινωνικά δεδομένα, προχωρώντας σε κάθε σχεδιασμό της με ουσιαστικές παρεμβάσεις και με αποφάσεις υψηλού συμβολισμού, μέσω δικτύων συνεργασίας και επικοινωνίας με όλους τους κοινωνικούς και πολιτειακούς φορείς και με ρεαλιστικά δημιουργικές αποφάσεις, καθώς και στοχευμένους σχεδιασμούς για μια Αστυνομία σύγχρονη, εξωστρεφή και αποτελεσματική.

Η επιτυχία των υπηρεσιών, που η Ελληνική Αστυνομία προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ποιοτική επιτέλεση των καθηκόντων του ένστολου και πολιτικού προσωπικού, το οποίο παρά τις αντίξοες και τις, κατά περίπτωση, συνθήκες επικινδυνότητας, ανταποκρίνεται και οφείλει να ανταποκρίνεται με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και μεθοδικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται η αξιόλογη φύση της προσωπικότητας των υπηρετούντων στο Σώμα, οι οποίοι έχοντας υψηλό αξιακό προσανατολισμό, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια εγκύπτοντας και αφουγκραζόμενοι με περισσό ενδιαφέρον τα προβλήματά των συμπολιτών μας, πασχίζοντας για μια ποιοτική και ασφαλή καθημερινότητα, αλλά και αγωνιζόμενοι, πιστοί στο καθήκον τους, για την εδραίωση κλίματος ευνομίας και σταθερότητας.

Ως Αρχηγός του Σώματος, πιστεύω ακράδαντα στην υποστήριξη και αρωγή προς κάθε συνάδελφο, αναλογιζόμενος τον καθημερινό του αγώνα, για να ανταποκριθεί με επάρκεια τόσο στην επιτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων όσο και στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Σας καλώ όλους σε διαρκή και αμείωτη επαγγελματική ετοιμότητα και εγρήγορση για την αποτελεσματική, αποδοτική και ποιοτική επιτέλεση της αποστολής μας.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, γινόμαστε θεατές της ιστορικής πορείας των Αστυνομικών Σωμάτων, Ελληνικής Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Αστυνομίας, και αντιλαμβανόμαστε εμφαντικά τον κοινό σκοπό της ίδρυσης και της λειτουργίας τους, που δεν είναι άλλος από την προστασία του αγαθού της ασφάλειας.

Αναμφίβολα, η διαχρονική μας πορεία συνιστά απόδειξη ισχυρή και παρακαταθήκη πλούσια, ενώ η καθιέρωση του εορτασμού της «Ημέρας της Αστυνομίας» μετουσιώνει με γλαφυρό τρόπο τη διαχρονική της συμβολή στην ελληνική κοινωνία, την προσήλωσή της στην εξυπηρέτηση του πολίτη και των αναγκών του, την επίδειξη σεβασμού στην ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια, αλλά και την κατοχύρωση του κοινωνικού και πολιτιστικού κύρους της πολυδιάστατης φύσης της με στοχεύμενες δράσεις πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, αποδεικνύοντας την ποιοτική της εξωστρέφεια.

Σε αυτή τη διαχρονική πορεία η προστασία του πολίτη είναι απότοκο μιας κοινής και συλλογικής προσπάθειας της Αστυνομικής Οικογένειας. Μια οικογένεια, που περιλαμβάνει όλο το εν ενεργεία και εν αποστρατεία Προσωπικό, διάγοντας σε πλήρη σύμπνοια, συνεργασία και ομόνοια, με συμπαραστάτες συνδικαλιστικές ενώσεις, φορείς, και όσους στηρίζουν και ενισχύουν το έργο μας.

Κανείς δεν περισσεύει και όλοι ενωμένοι πορευόμαστε προς τον κοινό μας στόχο, τη δημιουργία μιας Σύγχρονης Αστυνομίας για ασφαλείς πολίτες. Κάθε δυσκολία και κάθε εμπόδιο είναι εφικτό να υπερκεραστεί, αναλογιζόμενοι το εθνικό και κοινωνικό μας χρέος, με οδηγό μας πάντα τον Προστάτη Μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο, υψώνοντας κάστρα υπομονής, προσήλωσης, δικαιοσύνης, αλήθειας και αγάπης προς το συμπολίτη μας, που μας χρειάζεται, που πιστεύει σε εμάς, που μας θέλει δίπλα του.

Σας διαβεβαιώ ότι:

Ο πολίτης, ο άνθρωπος, είναι το επίκεντρο κάθε δράσης μας.

Οι προσωπικές καθημερινές του ανάγκες ασφάλειας γίνονται στόχευσή μας.

Η καθοριστική συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του συνιστά αποστολή μας.

Χρόνια Πολλά.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ