



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 7/2017

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 11<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**«ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»**

Απόστρατοι συνάδελφοι,

Η σημερινή ημέρα, η Κυριακή των Αγίων Πάντων, έχει πλέον, καθιερωθεί στη συνείδηση όλων, όσων υπηρέτησαν και όσων υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, ως ημέρα απόδοσης τιμής, ως ημέρα αναγνώρισης, ως ημέρα με ιδιαίτερη αξία και συμβολική δύναμη.

Είναι η ημέρα που επέλεξε η Πολιτεία για να τιμήσει και να αναγνωρίσει και τυπικά το έργο και την προσφορά των αποστράτων του Σώματος.

Η τυπική αυτή αναγνώριση της προσφοράς των ανθρώπων εκείνων που άφησαν βαθύ το αποτύπωμα τους στην ιστορική διαδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και ενέγραψαν τις διαχρονικές παρακαταθήκες τις οποίες, σήμερα εμείς και αύριο οι νεότεροι συνάδελφοι που με τη σειρά τους θα μας διαδεχτούν, οφείλουμε να σεβόμαστε και να τηρούμε, απλώς επιβεβαιώνει την ουσιαστική αποδοχή και την επιβράβευση του έργου σας από την κοινωνία και τους πολίτες.

Αν σ' αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο της νεότερης ιστορίας της πατρίδας μας η Ελληνική Αστυνομία διατηρεί τη συνοχή, τις αρχές, τη δυναμική και την αποτελεσματικότητά της, δεν το οφείλει μόνο στην προσπάθεια, το ζήλο, την αυταπάρνηση και την υπευθυνότητα του εν ενεργεία προσωπικού της.

Αν η Ελληνική Αστυνομία, σήμερα, μπορεί και εγγυάται την εξασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, την προστασία των πολιτών και των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, την ομαλότητα και την κοινωνική συνοχή, δεν το έχει καταφέρει μόνο με το μόχθο και το έργο το δικό μας, των εν ενεργεία μελών της.

Ο αστυνομικός Οργανισμός στηρίζεται στην ιστορία του, στις σταθερές βάσεις που δημιούργησαν, σταδιακά, οι παλαιότεροι συνάδελφοι μας, στις αρχές και το έργο που άφησαν, στο έργο που εξακολουθούν να προσφέρουν.

Γιατί σ' αυτόν τον Οργανισμό, σ' αυτό το Σώμα, ο απόστρατος συνάδελφος δεν αποκόπτεται, δεν απομακρύνεται, δεν χάνει την επαφή με τους εν ενεργεία συναδέλφους του.

Η πλούσια εμπειρία, η γνώση, η επαγγελματική αντίληψη, οι συμβουλές οι προτάσεις, οι παραινέσεις του, αποτελούν σημαντικά και πάντοτε πολύτιμα εφόδια, πρόσφορα να αξιοποιηθούν και να μετατραπούν σε έργο και σε προσφορά προς τη χώρα και την κοινωνία.

Οφείλουμε λοιπόν, την ημέρα αυτή, την «Ημέρα προς τιμήν των Αποστράτων», παράλληλα με την αναγνώριση του έργου και της προσφοράς των εν αποστρατεία συναδέλφων και την ευγνωμοσύνη μας προς αυτούς, να επαναδιατυπώσουμε τον όρκο και την υπόσχεση μας πως θα συνεχίσουμε το έργο τους, πως θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στις υποχρεώσεις μας, πως θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους, αντάξιοι των προσδοκιών της κοινωνίας.

Μιας κοινωνίας που προσβλέπει στην Ελληνική Αστυνομία ως τη θεμελιώδη εκείνη σταθερά που θα της εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις σταθερότητας και ασφάλειας, ώστε να ξεπεράσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης και προόδου.

Γιατί η ίδια η Ελληνική Αστυνομία έχει αποδείξει πως μπορεί να εξασφαλίσει όλα όσα η χώρα και η κοινωνία προσδοκούν και απαιτούν από αυτήν. Γιατί οι άνθρωποι που υπηρέτησαν την Ελληνική Αστυνομία, οι απόστρατοι συνάδελφοι μας, φρόντισαν με το έργο, την προσπάθεια, και τη θυσία τους ενίοτε, να δημιουργήσουν τις σταθερές εκείνες βάσεις, τις βασικές εκείνες προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον αστυνομικό Οργανισμό να συνεχίζει να εκπληρώνει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα την αποστολή του.

Θέλω, ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπροσωπώντας το σύνολο της ηγεσίας και του εν ενεργεία προσωπικού, να σας διαβεβαιώσω πως παραμένετε πάντοτε ζωντανό και πολύτιμο τμήμα του αστυνομικού Σώματος.

Πως διατηρείτε πάντα τη θέση σας στην ευρύτερη αστυνομική οικογένεια.

Πως είμαστε ευγνώμονες για το έργο και την προσφορά σας.

Πως παραμένουμε πάντοτε «ευαίσθητοι» δέκτες των παραινήσεων, των σκέψεων, των προτάσεών σας.

Πως οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία συνάδελφοι της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως και κατά την προηγούμενη αντίστοιχη εκδήλωση είχα διαβεβαιώσει, αποτελούν και αντιμετωπίζονται ως μέλη ενός συμπαγούς συνόλου.

Ενός συνόλου με διακριτούς, βεβαίως, ρόλους αλλά κοινή κατεύθυνση, κοινό σκοπό: Μια Αστυνομία ενωμένη, δυνατή, αποτελεσματική, δημοκρατική και κυρίως ανθρώπινη, ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας.

Βάσει αυτής της λογικής, οι σχεδιασμοί του Σώματος και οι δράσεις που υλοποιούνται στο υποστηρικτικό - διοικητικό περιβάλλον περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι εφικτό και τους απόστρατους συναδέλφους:

- η ίδρυση Διεύθυνσης Ιστορίας για την ανάδειξη του έργου και της Ιστορίας του Σώματος έχει ήδη νομοθετηθεί· αποτελούσε, άλλωστε, ύψιστη ηθική υποχρέωση έναντι των θυσιών και της προσφοράς του Σώματος για τον ομιλούντα,
- οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος «Παιδικές Εξοχές» αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για το σύνολο του εν ενεργεία και εν αποστρατεία, προσωπικού,
- η αμοιβαία συμμετοχή και στήριξη σε κοινωνικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες είναι προφανής,
- η συνεχής προσπάθεια και η προώθηση πρωτοβουλιών για περαιτέρω αξιοποίηση των αποστράτων συναδέλφων πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Επιδίωξη μας είναι η δυναμική, την οποία δημιουργούν η γνώση, η εμπειρία και η διάθεση για προσφορά των αποστράτων συναδέλφων και ο επαγγελματισμός, ο ζήλος, η ικανότητα και η προσήλωση στο καθήκον του εν ενεργεία προσωπικού του Σώματος, να αξιοποιηθεί προς το σκοπό αναβάθμισης του παρεχόμενου έργου προς τη χώρα και την κοινωνία και να αποτελέσει τη βάση για την προοπτική του Σώματος.

Γιατί, για να δούμε πιο μακριά στο μέλλον πρέπει να παρατηρήσουμε πιο βαθιά στο παρελθόν και να εκμεταλλευτούμε όσα αυτό μας προσφέρει.

Γι' αυτή λοιπόν την προσφορά, τιμούμε τους αποστράτους της Ελληνικής Αστυνομίας σήμερα.

Υπενθυμίζοντας, παράλληλα, στους εν ενεργεία συναδέλφους την υποχρέωση μας να σεβαστούμε και να υπερασπιστούμε τις παρακαταθήκες που μας αφήσατε, να αξιοποιήσουμε το έργο που μας κληροδοτήσατε, να συνεχίσουμε να γράφουμε το κομμάτι της Ιστορίας του Σώματος που μας αναλογεί, με τη δική σας γραφίδα.

Σας ευχαριστώ