

Ημερήσια Διαταγή
της 3^{ης} Ιουνίου 2018 για την
«Ημέρα προς τιμήν των αποστράτων»

«Αν αναζητήσουμε τα βασικά διαχρονικά χαρακτηριστικά του αστυνομικού θεσμού στη Χώρα μας, σίγουρα ένα από αυτά είναι η συνέχεια.

Γιατί, η Αστυνομία, ανεξαρτήτως των οργανωτικών μορφών και τυπικών διακριτικών τίτλων που έλαβε κατά την πολύχρονη εξελικτική της πορεία, υπήρξε ένας σταθερός και αξιόπιστος Οργανισμός παραγωγής κοινωνικού και εθνικού έργου, από τη συγκρότησή της μέχρι σήμερα που ως Ελληνική Αστυνομία πλέον έχει καταξιωθεί στην αντίληψη των πολιτών και στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας.

Αυτή η συνέχεια στο χρόνο και η συνέπεια στην προσφορά, της Αστυνομίας, αποτελούν, αναμφίβολα, βαριά κληρονομιά και συνάμα πολύτιμες παρακαταθήκες για εμάς που υπηρετούμε και για όσους υπηρετήσουν μελλοντικά στον αστυνομικό Οργανισμό.

Είναι, βεβαίως, προφανές πως η καταξίωση της Αστυνομίας και η αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της από την Πολιτεία και την πλατιά βάση της κοινωνίας, δεν αποτελούν κατάκτηση μόνον του εν ενεργεία προσωπικού του Σώματος ή του προσωπικού μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου στη μακρόχρονη ιστορική διαδρομή του αστυνομικού θεσμού.

Η καταξίωση και η αναγνώριση της Ελληνικής Αστυνομίας προέκυψε ως αποτέλεσμα του διαχρονικού έργου, της διαρκούς προσπάθειας και της προσφοράς όλων όσων, με συνέπεια και αυταπάρηση υπηρέτησαν στον αστυνομικό Οργανισμό από τη σύστασή του μέχρι σήμερα. Όλων όσων με το μόχθο, τον αγώνα, τον ιδρώτα και τη θυσία τους ενίοτε, δημιούργησαν τις παρακαταθήκες του Σώματος και επιτρέπουν σ' εμάς τους νεότερους συναδέλφους τους να βιώνουμε με περηφάνια τη συμμετοχή μας στην Ελληνική Αστυνομία ως ενεργά μέλη και συνεχιστές αυτής της μακράς παράδοσης χρέους και τιμής.

Αυτούς, λοιπόν, τους ανθρώπους τιμούμε τη σημερινή ημέρα. Την Κυριακή των Αγίων Πάντων, την «Ημέρα προς τιμήν των αποστράτων».

Την Ημέρα που επέλεξε η Πολιτεία για να αποδώσει σ' ένα επίπεδο ιδιαίτερου συμβολισμού την τιμή και την αναγνώριση που αρμόζει στους ανθρώπους εκείνους που προτάσσοντας το δημόσιο και το εθνικό συμφέρον έναντι οποιουδήποτε προσωπικού ή οικογενειακού ωφελήματος, προσέφεραν στη χώρα και στην κοινωνία τις πολύτιμες υπηρεσίες τους και συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξασφάλιση της εθνικής και της δημόσιας ασφάλειας και τη διαχρονική προστασία των πολιτών.

Η Ημέρα αυτή συμπυκνώνει στη συμβολική της δυναμική όλες εκείνες τις αρχές, τις αξίες και τις πράξεις που επέτρεψαν στην Ελληνική Αστυνομία να διεκδικεί και να κερδίζει την καθολική αναγνώριση της κοινωνίας και ανατροφοδοτεί τη μνήμη και την ψυχή μας με το έργο, την προσφορά και το παράδειγμα των προκατόχων μας, των αποστράτων συναδέλφων μας, των ανθρώπων που καθένας με τον

τρόπο του, καθένας στον καιρό του, αλλά όλοι με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αυταπάρνηση, το ίδιο αίσθημα ευθύνης άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, τη δική τους σφραγίδα στην αστυνομική ιστορία του τόπου μας.

Οφείλουμε, λοιπόν, όλοι και ιδίως εμείς οι συνεχιστές της πορείας που χάραξαν οι προκάτοχοί μας, να θυμόμαστε, να σεβόμαστε, να υπερασπιζόμαστε και να τιμούμε το έργο και την προσφορά τους. Οφείλουμε να αποδεικνύουμε με τις πράξεις και τη συμπεριφορά μας πως είμαστε άξιοι όχι μόνον να διαφυλάξουμε τις δικές τους παρακαταθήκες αλλά να εγγράψουμε νέες· όχι μόνον να μιμούμαστε το παράδειγμά τους αλλά να γινόμαστε κι εμείς παράδειγμα προς μίμηση, όχι μόνον να είμαστε αναγνώστες αλλά συνδιαμορφωτές της Ιστορίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Μιας Ιστορίας μακρόχρονης, ιδιαίτερης, σημαντικής· μιας Ιστορίας ταυτισμένης, ενσωματωμένης ως αναπόσπαστο τμήμα στη νεότερη Ιστορία της πατρίδας μας.

Μιας Ιστορίας και μιας παράδοσης που θέλει την Ελληνική Αστυνομία αδιαίρετη, συμπαγή, δημοκρατική, σύγχρονη, αποτελεσματική μα κυρίως ανθρώπινη. Που δεν διαγράφει τον απόστρατο συνάδελφο από το δυναμικό της, που δεν περιφρονεί αλλά αντιθέτως αξιοποιεί την πείρα, τις γνώσεις, τις παραινέσεις και τις προτάσεις του, που δεν αντιλαμβάνεται ούτε αποδέχεται την ευρύτερη αστυνομική οικογένεια χωρίς και τα εν αποστρατεία μέλη της.

Γιατί, για όλους εμάς, ο απόστρατος συνάδελφος παραμένει πάντοτε ενεργό και πολύτιμο μέλος του αστυνομικού Οργανισμού. Γιατί ο όρος «απόστρατος» δε σημαίνει για εμάς απόμαχος ή παλαιμαχος. Γιατί ο συνάδελφος που μας υποδέχτηκε στο αστυνομικό Σώμα και που ολοκλήρωσε πριν από εμάς την υπηρεσιακή του διαδρομή παραμένει πάντοτε συνάδελφος και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε πάντοτε ως συνάδελφο.

Είμαι ευτυχής, ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, που η αντίληψη αυτή του ενιαίου και συμπαγούς αστυνομικού Οργανισμού, του σεβασμού και της διαφύλαξης της Ιστορίας του Σώματος και της αντιμετώπισης των αποστράτων ως ισότιμων, πάντοτε, μελών της αστυνομικής οικογένειας, αποτυπώνεται, πλέον, σταδιακά και στις διάφορες θεσμικές και διοικητικές πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται, καθώς:

- Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες στελέχωσης και στέγασης της Διεύθυνσης Ιστορίας του Σώματος, που θεσμοθετήθηκε πέρυσι, ώστε να ξεκινήσει άμεσα, εντός του επόμενου 15νθημέρου, η λειτουργία της και να καλυφθεί, επιτέλους, ένα σημαντικό ηθικής αλλά και ουσιαστικής τάξεως έλλειμμα στην οργανωτική δομή της Ελληνικής Αστυνομίας και να καταστεί δυνατή η καταγραφή, η διαφύλαξη και η ανάδειξη του έργου και της Ιστορίας του αστυνομικού θεσμού, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της αξιοποίησης του Ιστορικού Αρχείου και των κειμηλίων του Σώματος.
- Συνεχίζεται η αναβάθμιση της λειτουργίας και η μετεξέλιξη των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος «Παιδικές Εξοχές» στον Άγιο Ανδρέα Αττικής σ' αυτό που εξ' αρχής είχαμε φανταστεί και σχεδιάσει· σ' έναν ζεστό, φιλόξενο, πολιτισμένο και ανθρώπινο πολυχώρο που να παρέχει στα παιδιά αλλά και στους γονείς - εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους - κάποιες, μικρές έστω, περιόδους αναψυχής και ξενοιασιάς και παράλληλα να

φιλοξενεί εκδηλώσεις κοινωνικού και πολιτιστικού ιδίως χαρακτήρα για το σύνολο του προσωπικού.

- Εξετάζεται σε επίπεδο νομοτεχνικής κατάστρωσης το θεσμικό πλαίσιο ουσιαστικής αξιοποίησης της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας των αποστράτων συναδέλφων επί εθελοντικής βάσεως.

Είναι, λοιπόν, προφανές πως στην αντίληψη, στη σκέψη και στις ενέργειές μας η Ελληνική Αστυνομία είναι ενιαία, συμπαγής, αδιαίρετη.

Είναι ένας Οργανισμός που σέβεται και τιμά την Ιστορία του, που διδάσκεται από το παρελθόν του για να μπορεί να ορίσει το μέλλον του.

Είναι μια οικογένεια στο πλαίσιο της οποίας οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία συνάδελφοι, λειτουργούν αρμονικά και συνθέτουν ένα αραγές σύνολο, συνδεδεμένο με ισχυρούς δεσμούς αλληλεκτίμησης και αλληλεγγύης.

Ας τιμήσουμε, λοιπόν, την Ημέρα αυτή! Την Ημέρα μνήμης των Αγίων Πάντων, των Αγίων που αγωνίστηκαν με πίστη και αφοσίωση στον αγώνα της χριστιανικής ζωής. Την Ημέρα προς Τιμήν των αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας που με συνέπεια και αυταπάρνηση έδωσαν τον δικό τους αγώνα για την ασφάλεια και την προστασία των συνανθρώπων τους* κι ας συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα.

Με το ίδιο πάθος, με τις ίδιες αρχές, για τον ίδιο σκοπό.

Η πατρίδα και οι πολίτες προσδοκούν και απαιτούν από την Ελληνική Αστυνομία, να συνεχίσει τον αγώνα της, να συνεχίσει να στηρίζει και να υπηρετεί τη χώρα και την κοινωνία, ειδικά σε περιόδους δύσκολες όπως αυτή σήμερα.

Είμαι βέβαιος πως θα το πράξουμε. Είμαι βέβαιος πως θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής, είμαι πεπεισμένος πως θα υπερασπιστούμε τις παρακαταθήκες των προκατόχων μας, πως θα συνεχίσουμε αυτόν τον αέναο αγώνα του χρέους, της τιμής, της προσφοράς.

Με τη στήριξη, τη συμπαράσταση, την κληρονομιά αυτών που σήμερα τιμούμε.

Των αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας* των παλαιών συναδέλφων μας.»