

**Χαιρετισμός του πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση για την ημέρα της Αστυνομίας**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**

**Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2004**

Βρισκόμαστε σήμερα στο χώρο αυτό των Σχολών της Αστυνομίας (ένα χώρο που σύντομα θα στεγάσει Μουσείο και Βιβλιοθήκη) για να τιμήσουμε την Ελληνική Αστυνομία. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σ' αυτούς που μοχθούν, που ξαγρυπνούν και διακινδυνεύουν για να προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία μας. Είναι ημέρα υπόμνησης των υποχρεώσεων που έχει η Πολιτεία προς εκείνους στους οποίους έχει αναθέσει την εκπλήρωση μιας από τις πιο βασικές υποχρεώσεις της: Την ασφάλεια των πολιτών της. Άλλα και αντιστρόφως: Είναι ημέρα δέσμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας για νέες προσπάθειες προσανατολισμένες στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, την αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου της, την ενδυνάμωση της σχέσης της με τους πολίτες.

Αισθάνομαι την ανάγκη να πω, πρώτ' απ' όλα, ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στις γυναίκες και τους άνδρες, στους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους απλούς αστυνομικούς, στους ειδικούς φρουρούς και τους συνοριοφύλακες, που παλεύουν με συνέπεια, ευθύνη και ήθος, για την ασφάλεια όλων μας. Αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ, για μια ακόμη φορά, την Ελληνική Αστυνομία για τη μεγάλη συμβολή της στην εθνική υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε στενή συνεργασία με το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα, τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και την Οργανωτική Επιτροπή, η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίθηκε απόλυτα στη διεθνή πρόκληση για την ασφάλεια της πιο μεγάλης Παγκόσμιας Γιορτής του Αθλητισμού και του Πολιτισμού. Η Ελλάδα διέψευσε τις ανησυχίες και τους φόβους που αναπτύσσονταν, (καθ' όλο το προηγούμενο διάστημα, έως την ημέρα που άρχισαν οι Αγώνες) και έστειλε παντού στον Κόσμο ισχυρό μήνυμα για την ασφάλεια και τη φιλοξενία που προσφέρει στους επισκέπτες της. Η Ελλάδα διοργάνωσε τους πιο επιτυχημένους και πιο ασφαλείς Αγώνες στη σύγχρονη Ιστορία τους. Πέτυχε, επιπλέον, να καταπλήξει θετικά ολόκληρη την Παγκόσμια Κοινότητα, όχι μόνο για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που παρέχει, αλλά και για τον εξαιρετικά διακριτικό τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη των Αγώνων, διαπιστωνόταν από όλους ότι στην Ελλάδα συνέβαινε κάτι μοναδικό: Οι αθλητικές αποστολές και οι επισκέπτες μας, αφενός αισθάνονταν ιδιαίτερα ασφαλείς και αφετέρου εντυπωσιάζονταν από την εξαιρετικά διακριτική παρουσία των Σωμάτων Ασφαλείας. Και αυτή ήταν (και είναι) μια ιδιαίτερα σημαντική διαπίστωση. Ήταν (και είναι) ένα ισχυρό μήνυμα της σύγχρονης Ελλάδας που επιδιώκει και καταφέρνει να διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια, με απόλυτο σεβασμό στον κάθε πολίτη και τα ατομικά δικαιώματα.

Ο Κόσμος ολόκληρος γνωρίζει και ομολογεί, τώρα, την αλήθεια: Οι Έλληνες τα καταφέραμε περίφημα. Και όπως τα καταφέραμε στους Αγώνες, έτσι ακριβώς συνεχίζουμε. Η υλική και άυλη κληρονομιά των Αγώνων στην Ελληνική Αστυνομία (τα μέσα, η τεχνογνωσία και η εμπειρία, αλλά και η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση και η κοινωνική αναγνώριση) προσφέρουν σήμερα νέες δυνατότητες στο Σώμα και δημιουργούν αυξημένες προσδοκίες στην κοινωνία. Διευκολύνουν τη διαμόρφωση και την αποτελεσματική εφαρμογή ενός νέου δόγματος εσωτερικής ασφάλειας στη μεταολυμπιακή εποχή. Συγκροτούν την πιο ισχυρή βάση για μια νέα πορεία στο μέλλον. Οριοθετούν την αφετηρία για ένα καινούριο ξεκίνημα προσφοράς και συμπαράστασης στον πολίτη. Ενα ξεκίνημα αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Αστυνομίας: Τόσο απέναντι στην εγκληματικότητα, όσο και στον ευαίσθητο τομέα της οδικής ασφάλειας. Και αυτό είναι τώρα το νέο, το μεγάλο, στοίχημα. Ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί, για να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη.

Είναι γεγονός ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει σοβαρή ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση των προβλημάτων ασφάλειας, σχεδόν σ' ολόκληρη την Ευρώπη. Η διεθνής τρομοκρατία, η λαθρομετανάστευση, το οργανωμένο και το διασυνοριακό έγκλημα, η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων, το λεγόμενο "μικροέγκλημα" στις πόλεις, αυξάνουν τις υποχρεώσεις των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών. Είναι γεγονός (καθοριστικό για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και της εμπιστοσύνης του κόσμου προς αυτήν) ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει στο ενεργητικό της την εξάρθρωση της "17Ν" και του ΕΛΑ. Είναι όμως, επίσης γεγονός ότι, στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, υπήρξε σημαντική αύξηση των περισσότερων δεικτών εγκληματικότητας στη Χώρα μας. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Οι αδυναμίες είναι γνωστές και η αντιμετώπισή τους αποτελεί κοινή υποχρέωση.

Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Αστυνομίας, δίνουμε άμεση προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της, την ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού της, την απαλλαγή του από αλλότρια έργα, την εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων για την πρόληψη και την αποτροπή, την επέκταση του θεσμού της πεζή περιπολίας, την ενίσχυση της παρουσίας του αστυνομικού στη γειτονιά.

Δίνουμε ξεχωριστή σημασία στην πλήρη αξιοποίηση του επιτυχημένου διακλαδικού μοντέλου της Ολυμπιακής Ασφάλειας, στο συντονισμό και τη συνεργασία με το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και τις υπηρεσίες που είναι συναρμόδιες για την οδική ασφάλεια.

Δίνουμε, παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, την επιβράβευση της αξιοσύνης, την εμπέδωση της αξιοκρατίας, την αναβάθμιση της εργασιακής θέσης του. Θέλουμε οι Έλληνες αστυνομικοί να είναι περήφανοι που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο. Να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι από την Πολιτεία. Να ζουν με αξιοπρέπεια οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο πλαίσιο της τετραετίας ισχύουν στο ακέραιο. Όλοι μαζί

εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε για την επίτευξη του ίδιου στόχου: Για μια Ελλάδα με περισσότερη ασφάλεια για όλους τους πολίτες.

Κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια αυτή είναι η διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ Αστυνομίας και Πολίτη. Μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Μιας σχέσης που βασίζεται στην εκπλήρωση της αποστολής των Αστυνομικών Υπηρεσιών με απόλυτο σεβασμό στις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών. Μιας σχέσης που ήδη οικοδομείται από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας μας. Η σχέση αυτή, σχέση μεγάλης σημασίας, τόσο για την αποτελεσματικότητα, και το κύρος της Αστυνομίας μας, όσο και για την αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου της, είναι ευθύνη όλων μας: Της πολιτικής, της Πολιτείας, της ίδιας της Αστυνομίας και της κοινωνίας των πολιτών. Η Αστυνομία είναι συμπαραστάτης και σύμμαχος του πολίτη. Ήτσι πρέπει να λειτουργεί και έτσι να αντιμετωπίζεται. Ως υπηρεσία που μοχθεί για την προστασία της ζωής και της περιουσίας, κάθε πολίτη, όπου κι αν ζει. Υπηρεσία δίπλα στον πολίτη. Υπηρεσία αφοσιωμένη στη συλλογική ασφάλεια και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σας ευχαριστώ.